

Ziedaar, 't is klaar —  
ik adem, ik werk, ik leef  
en ik maak verzen.  
Het leven en ik, we meten  
elkaar met de blik  
          en ik vecht er tegen  
          op al mijn wegen.  
Met het leven liggen we in strijd,  
maar, geloof niet,  
          geloof niet  
dat ik, alles ten spijt,  
          het leven haat.  
          Neen, mijn maat!

Zelfs, indien ik moet sterven,  
en het moet derven,  
het leven, hoe hard en brutaal  
het ook is met zijn greep van staal,  
ik zou er zò aan houden  
het leven te behouden.

Veronderstel nu, dat men mij  
de koord om nek lei  
          en mij zei: